

Initiatieven Pers



INITIATIEVENPERS

HET GELUID VAN AMSTERDAM

We hebben als doel het ophalen en verspreiden van verhalen.

Voorop staat het versterken van het maatschappelijk initiatievennetwerk in Amsterdam.

De Initiatievenpers zoekt, produceert en verspreidt verhalen via kanalen en platforms van aangesloten initiatiefnemers. De Initiatievenpers is een onafhankelijk samenwerkingsverband van Amsterdamse initiatiefnemers en de gemeente.

Actieve en betrokken Amsterdammers doen prachtige dingen waarmee ze enorme impact hebben op de stad. Meer mensen mogen hiervan weten. Daarvoor is de Initiatievenpers. Door de verhalen meer te verspreiden kunnen initiatiefnemers en hun partners ook van elkaars praktijken leren. En we brengen in beeld hoe de samenwerking met de gemeente en andere sleutelpartners loopt en waar dit beter kan. Samen kunnen wij dit teweeg brengen.

't

Door Nicole Römer,
in 'Licht & Lucht'

GROENE VELD

De stad groeit, maar raakt ook steeds meer verdicht. In 't Groene Veld in Noord wordt door initiatief De Verademing vrije ruimte gemaakt voor activiteiten met kunst en cultuur, recreatie en sport. Vooral bij de jongeren uit de buurt was de animo zeer hoog.

Die hebben zich in corona tijden zeer geïsoleerd gevoeld, en hebben iets nodig om naar uit te kijken. De Verademing heeft 3,5 jaar de tijd om het project te ontwikkelen, maar het project staat al een paar maanden stil. Er moet namelijk geschakeld worden met verschillende afdelingen van de Gemeente. 'We willen gewoon graag aan de slag,' vertelt Bassie.



Een wereld voor jezelf binnen een wereld voor iedereen. Ze bestaan. Kunstenaars, bewoners, maar ook ondernemers en kinderen van de stad hebben ieder een eigen stukje lucht - het liefst schoon - om licht te creëren. Denk aan elkaar helpen met alledaagse dingen, de stemloze een geluid geven, de geluidsmakers een ruimte geven. In de serie 'Licht & Lucht' leer je de gezichten en behoeftes kennen achter de vele maatschappelijke initiatieven die we in de stad hebben.



DE SLAG BIJ WATERLOOPLEIN

Door Luan Buleshkaj,
in 'Ongehoorde Verhalen'

*Mustapha schaamt zich nooit en plein public
Dat maakt hem juist uniek
Zingt luidkeels mee met de radio
Hopende op een doorbraak
Dat is slechts toekomstmuziek
Hij vergeet m'n naam
Vertelt me om de week zijn levensverhaal
Elke keer een tikkeltje anders
Maar de uitkomst is fenomenaal
Ooit miljonair in geboorteland
De baas van Bagdad
Tijger van de Tigris
De rivier stroomde door zijn aderen
De Golfoorlog ging in een stroomversnelling
Eenzaamheid bestond niet in Mesopotamië
Daar spraken zelfs kogels met je
Loodzware discussies
De bazaar hier heeft niks weg van Shorjh
Maar een Coffee Company zou daar niet misstaan
Het kraampje van Moes wordt al 25 jaar overgeslagen
Dat zal nooit aan hem knagen
Al heeft ie geen cent in zijn zak
De herkenbare lach
Van de mevrouw met rode baret
Is het mooiste moment van zijn dag
Mustapha is op zijn plek hier
Amsterdam is zijn maqam
De liefde die de markt ademt
Is de reden dat hij naar Nederland kwam
Een markante strijder die zijn wapens eindelijk kan neerleggen
De Slag bij Waterlooplein heeft hij gewonnen*

**In ieder stadje een ander schatje?
Nee, hier zijn we verwend.
In iedere stadsdeel hebben we een
schat aan strijders die nog te vaak
niet genoeg de 'shine' krijgen die zij
verdienen. Maar laat dat maar aan Luan
Buleshkaj en Fouad Lakbir over.
Verhalenvertellers pur sang,
beiden op een geheel eigen manier.
Maak kennis met hun helden.**

VIA SLOTEN- OUD OSDORP

IN ONZE ACHTERTUIN

Amsterdam, we moeten praten. Over wat wij nu al doen mét jou, maar ook over wat we graag nog willen doen vóór jou. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we je bij nodig. De volgende verhalen ben je wellicht al een keer tegengekomen maar herhalen we graag, om de lokale overheid en onze andere partners te benadrukken nog eens goed naar de wensen van deze Amsterdammers te (blijven) luisteren.

Het stadsdeel heeft afgelopen juni een Omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 2 woningen op het terrein voor de oude begraafplaats aan de Osdorperweg. Vanaf het begin hebben de direct omwonenden, verenigd in de buurtgroep Oud Osdorp, zich hiertegen verzet. [...] Helaas hebben noch de overleggen met de parochie, noch met het stadsdeel dit kunnen voorkomen. “Op de door ons schriftelijke ingebrachte argumenten heeft het stadsdeel nooit serieus geantwoord. Er is niet of nauwelijks geluisterd naar onze bezwaren noch naar de door ons aangedragen alternatieve oplossingen voor de parochie.”



zie: <https://slotenoudosdorp.nl/woningbouw-op-de-oude-begraafplaats-in-oud-osdorp/>

ONS NETWERK

Heb jij als maatschappelijk initiatief ook verhalen te vertellen of gepubliceerd in een eigen nieuwsbrief of andere media? En wil jij deze verhalen delen? De Initiatievenpers haalt de verhalen uit Amsterdam op en (her) verspreidt deze over de stad. Wij werken samen met een groeiend aantal initiatieven in de stad, onder andere:

02025 | Bewonersbedrijf Buuf & Buur Nieuwendam | De Verademing | Dorpsraad Sloten - Oud Osdorp | Educatief Centrum Oost | Fruittuin Van Moerkerken / Cascoland | Kazerne Reigersbos | Kracht van Mokum | Leidsedwarstuintje | Lola Bae | Ma.ak020 | Mustapha & Waterloopleinmarkt | Pakhuis de Zwijger | Stadsdorpen | Studiezalen | Wij Amsterdam

initiatievenpers.nl
contact@initiatievenpers.nl

Eindredactie: Charisa Chotoe **Fotografie:** Marjolein van Damme en De Verademing